

Nieuwsbrief Maart 2025



Mooi plaatje te Leerdam

Beste Albin liefhebbers!

Het is wat stil geweest.... door omstandigheden is de geplande Nieuwsbrief van December niet doorgestaan, maar we zijn weer back in actie.

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen;

1. Verslag ALBIN Weekend 2024
2. Albin 25 "SYL" in volledige retro uitvoering
3. Datum & Locatie ALBIN Weekend 2025
4. Vragen van ALBINNERS
5. Ditjes & Datjes

Verslag Albin weekend 2024



Dit jaar wat meer centraal in het mooie Leerdam, gelegen aan de Linge. De deelnemers kwamen uit alle richtingen, leuk om weer oude gezichten te zien, maar ook weer nieuwe deelnemers! Donderdag waren de eerste vroegkomers er al.

De havenmeester van WSV De Oude Horn had voor ons een mooie plek gereserveerd aan de kant van de oude stadsmuur van Leerdam. Hele fijne plek, voor 6 Albins. Voor de twee Albins die wat later waren was keurig een aparte box gereserveerd. Uiteindelijk waren we met 8 Albin 25's en twee oud Albin eigenaren met hun nieuwe schepen. Ook werden we nog onverwacht verrast door de komst van Bart en Saskia, met de auto gekomen om deel te nemen aan het zaterdag programma.

Donderdag en vrijdag arriveerden de deelnemers. Vrijdagavond werd iedereen, onder het genot van een borrel welkom geheten door de organisatoren.



Wat een mooi plekje!



Zaterdag ochtend was er gelegenheid om Leerdam te bezoeken, een bezoek aan het beroemde Glas Museum was zeker de moeite waard.

Zaterdag eind van de ochtend hadden we een leuke korte tocht op eigen kiel over de Linge naar een mooie lunch locatie. Leuk moment om eens met een andere ALBIN mee te varen, daar werd gretig gebruik van gemaakt.



Aangekomen bij de lunch locatie restaurant Rust Wat met een prachtig terras aan de Linge. Er was precies genoeg aanleg plek.



Nou jah precies....was wel even dubbel figgen. Maar daar draaien we onze hand niet voor om!



We konden allemaal zelf iets uitkiezen van de uitgebreide lunchkaart, smullen maar, met een drankje naar keuze.



En toen was het alweer zondagochtend. Het ontbijt werd georganiseerd door de restaurant De Beren, een klein stukje lopen vanaf de jachthaven. Daar werden we zeer gastvrij ontvangen en verrast met een heerlijk uitgebreid ontbijt, gezellig met z'n allen aan een grote lange tafel.

Met goed gevulde maagjes werd het tijd om weer huiswaarts te gaan. Het was wederom een zeer geslaagd en gezellig ALBIN weekend, onze dank gaat uit naar de havenmeester en zijn collega's van de WSV De Oude Horn.

En uiteraard dank voor de organisatoren John & Irma!

Op naar het ALBIN Weekend 2025



Na de lunch zijn we nog een stuk verder de Linge opgevaaren, wat is de Linge toch fraai.

Rond 4 uur in de middag waren we weer terug en had iedereen even de gelegenheid om bij te praten en elkaars ALBIN te bewonderen.

Het blijft toch altijd leuk om te zien hoe een ieder naar zijn persoonlijke smaak en wensen zijn ALBIN in de loop van de jaren heeft aangepast.

Zaterdag avond was er nog een eenvoudig, maar smakelijk diner in het club restaurant. De toetsjes vonden gretig aftrek. Na afloop werd er nog gezellig nageborrel.

ALBIN 25 SYL in retro uitvoering



Oude bekenden Rob en Marike, hadden eerder een ALBIN 25 (grijze romp, naam SYL). Maar zijn later overgestapt op een wat groterboot, maar het bleef kiebelen.... toch maar weer een ALBIN 25 en ja hoor de knoop doorgemaakt en wederom een ALBIN gekocht.

Moest wel even onder handen genomen worden, nou dat hoeft je Rob geen twee keer te zeggen. Afgelopen winter is de boot van binnen en van buiten helemaal gemoderniseerd.

Het resultaat een fraaie, frisse ALBIN 25. Lijkt wel als nieuw. En het interieur...daar zien we de hand van Marike...knap hoor een zeer geslaagd retro interieur, chapeau!



Vooraankondiging Albin weekend 2025 / save the date



Wanneer en waar gaan we dit jaar naar toe....?

Roland en Laurens zijn dit jaar de organisatoren van het ALBIN Weekend 2025

**Wanneer : het Pinkster Weekend
aankomst vrijdag 6 Juni t/m zondag ochtend 8 Juni**

Waar gaan we naar toe : we gaan dit jaar naar **WEESP** en zijn te gast bij de WSV De Vecht.

Wat gaan we doen, nog even geduld, het programma is nagenoeg afgerond. We verwachten uiterlijk eind Maart/begin April het definitieve programma bekend te maken.

Maar je kan je al opgeven, even een kort berichtje naar contact@albin-motorboten.nl

Vragen van ALBIN leden

Het vragen hoekje

Anton heeft interesse in een ALBIN 25, twijfelt nog en vroeg zich af of er een van de leden bereid is om zijn ALBIN voor een korte tijd te verhuren aan hem, zodat hij beter kan bepalen of dit nu echt de boot is die hij zoekt....Wie o wie?
Graag reageren onder REF: ANTON

Tione Zwitserlood is op zoek naar de naam van de vorige eigenaren van zijn ALBIN 25. Deze heeft kennelijk al een heel lange tijd de naam Orisandt, Toine heeft zijn ALBIN 25 gekocht van Jan Breedveld. Ook toen had de boot al de naam Orisandt. Wie kan Toine helpen aan de vorige eigenaren...?
Graag reageren onder REF: TOINE

Jan Tummers is op zoek naar een originele HEK (preek) stoel van een ALBIN 25, heeft iemand die misschien liggen....?
Graag reageren onder REF: JAN

Reacties graag naar : contact@albin-motorboten.nl

Ditjes & Datjes

ALBIN Clubvlag

Wat is er mooier dan het nieuwe vaarseizoen te beginnen met een frisse ALBIN Clubvlag!

Klik hier om hem eenvoudig te bestellen;



Namens de Kring van Albin Motorboot Vaarders

Laurens de Wit / Ronald Maes / Maarten Wijninga

Facebook
Kring van Albin Motorboot Vaarders

Website
Kring van Albin Motorboot Vaarders