



Nieuwsbrief Januari 2011

In deze editie:

de Albin Dag 2011, een nieuw item voor de nieuwsbrief en informatie!

Beste Albin vaarders,

Hier al weer een nieuwe Nieuwsbrief voor u, als enthousiast Albin bezitter. Hoewel het nu nog winter is, zal bij menigeen onder u toch al wel weer de gedachte aan het voorjaar ontstaan. De gezelligheid van de feestdagen is voorbij en wat moet je nu eigenlijk nog verder in deze donkere tijd behalve aan je boot denken en er graag weer mee het water op willen.....

Wij proberen in elk geval u een beetje te helpen om op dreef te komen.

BEURZEN



Ten eerste door u te wijzen op de komende bootshows in Nederland. Als eerste krijgen we in februari BootHolland, een erg gezellige en informatieve beurs. Voor een aantal onder u is Leeuwarden wellicht wat ver, maar het loont zeer zeker de moeite. De beurs wordt gehouden van 11 t/m 16 februari aanstaande en alle verdere details vindt u op www.boot-holland.nl Een absolute aanrader!!



HISWA

Vervolgens komt de Hiswa in Amsterdam. Traditiegetrouw luidt deze beurs elk jaar het nieuwe watersportseizoen in en dat gebeurt in 2011 van 1 t/m 6 maart. Details vindt u op www.hiswa.nl

Maar in de tussentijd kunt u natuurlijk ook al weer zelf aan uw boot klussen. Kijk eens op onze website, u vindt hier te kust en te keur informatie over allerlei modificaties, reparaties, tips en achtergronden van onze boten. En klust u zelf aan de boot en heeft u iets nieuws uitgevonden, laat het ons dan svp weten. Alle inbreng is welkom.

WEBSITE

Over de website: regelmatig krijgen we berichten binnen over allerlei onderwerpen. Van (technische) informatie aanvragen, tips en ideeën tot te koop aangeboden. Met name ook vanuit het buitenland groeit de aandacht voor onze site, en daar zijn we heel trots op. Veel vragen komen er ook van mensen die geïnteresseerd zijn in een Albin, er een willen kopen en advies vragen. We voorzien blijkbaar, in meerdere opzichten, in een behoefte en we blijven dan ook alle aandacht besteden aan de site om deze zo goed mogelijk up-to-date te houden. Onze webmaster John van Mechelen heeft het er maar druk mee, maar gelukkig met veel plezier.

Even wat cijfertjes om u een indruk te geven van het aantal bezoekers en het succes van de site. In 2010 hebben we ruim 40.000 bezoekers over de vloer gehad. Gemiddeld 160 per dag. Als we dat afzetten tegen de bezoekers aantallen van een aantal jaar geleden praten we over een ruime verdubbeling! Op naar de 50.000!!

DONATIE

Het bijhouden van de site met alle facetten daarom heen kost geld, dat zal u niet verbazen. We doen het allemaal als vrijwilliger, maar er zijn zaken die nou eenmaal toch betaald moeten worden. Deze kosten proberen we te dekken met de inkomsten die we hebben door donaties. Gelukkig gaat dat redelijk en ontvangen we donaties, maar toch willen we bij diegene onder u die nog niet gedoneerd hebben dit toch nog eens onder de aandacht brengen. John van Mechelen houdt de kas bij en als u een mailtje (albin212530@gmail.com) aan hem stuurt over uw voorgenomen donatie dan geeft hij u meteen de gegevens door.

DE 5° NEDERLANDSE ALBIN DAG 3 t/m 5 Juni 2011

U heeft als het goed is de Albin dag al in uw agenda staan. Maar wat gaan we doen ?



Aangezien de locatie, faciliteiten en gastvrijheid bij de Koenen zo fantastisch is hebben we toch besloten om de Koenen ook dit jaar als basis te gebruiken voor de Albin dag!

Wat hebben we voor u in petto? Uiteraard de bekende vrijdag avond borrel en op zaterdag een leuke tocht door een gedeelte van de Ringvaart naar het unieke Stoomgemaal de Cruquius, alwaar een bezoek onder begeleiding van een gids. Op de terugweg wacht u een puzzel uitdaging met kans op een leuke prijs!

De zaterdagavond wordt gevuld met de bekende schippersmaaltijd en afsluitende borrel met de bekende sterke verhalen. Zondagochtend in alle rust een kop koffie en ieder gaat zijns weegs.

Altijd al een keer getwijfeld, hak de knoop door en kom dit jaar naar de Albin dag, u krijgt er zeker geen spijt van!

Medio Februari ontvangt u per e-mail onze uitnodiging met de definitieve details.

VOORDEEL

Ook dit jaar zijn er weer een aantal onder u die al hebben aangegeven gebruik te willen maken van de aanbiedingen die we u kunnen doen: er staan op dit moment 2 boten op het programma om geschilderd te worden, een aanvraag voor de inbouw van een boegschroef is binnen en een aantal offertes staan nog uit. Mocht u van plan zijn om uw boot te laten schilderen, een boegschroef in te laten bouwen (iedereen die u voorging is laaiend enthousiast!!) of andere klussen aan uw boot te laten uitvoeren? Kijk op de site bij voordeel of neem contact met ons op.



Nieuw item : de Albin Pen

Op voordracht van Irma, de echtgenote van John van Mechelen, plaatsen we de volgende rubriek. Het is de bedoeling dat deze rubriek in de volgende nieuwsbrieven wordt voortgezet, telkens geschreven door een van de dames die iets met de Albin van doen hebben. Vrijwilligers gevraagd dus.....maar denkt u er om: geen aanmeldingen, dan zullen wij de vrijwilligers aanwijzen....

Tijdens een bestuursvergadering heb ik het idee aangedragen om meer te weten te komen over een Albin-liefhebber. Aangezien ik het leuk vind om ook een persoonlijk verhaal te lezen werd dit idee gesteund door het bestuur. Nu mag ik als eerste de spits afbijten.



Mijn naam is Irma van Mechelen, ik ben getrouwd met John en samen hebben we een dochter, Mylène. Verder heb ik een stiefdochter van 32 jaar. Zij is getrouwd en samen met haar man hebben ze sinds twee jaar een kindje. Dus ben ik nu ook stiefoma oftewel Oma-boot. Ik ben 44 jaar en woonachtig in Breda. Mijn beroep is part-time postbode bij TNT. Dat bevalt me prima, lekker in de buitenlucht werken. Mijn hobby's zijn computeren, lezen en natuurlijk.... varen. We zijn sinds 2008 de trotse eigenaars van een Albin 21.

De keuze voor een Albin is achteraf gezien een hele goede keuze geweest. De reden waarom het een Albin moest worden, komt eigenlijk door mijn lengte. Ik wilde een boot waarbij ik rechtop kon staan bij het kookgedeelte. En ook niet onbelangrijk: de prijs was schappelijk. Vorig jaar hebben we een trailer bij de boot gekocht, waardoor we nu kunnen klussen aan huis. De boot ligt nu gedemonteerd naast ons huis. Alles wat er uit kon, is onder handen genomen. We wilden zowel de binnenkant als de buitenkant verven, maar dat lukte niet in een half jaar. Dus nu is de buitenkant aan de beurt. Zo gauw het nu qua temperatuur boven de 18 graden is gaan we verven. Zodat ons bootje weer in alle glorie het ruime sop kan kiezen. Hopelijk kan onze Albin de tweede week van april het water terug in. Onze thuishaven ligt in Lage Zwaluwe. Dit is vlakbij de Biesbosch, alwaar wij menig uurtje vertoefd hebben. De afgelopen zomer hebben we voor het eerst onze vakantie doorgebracht op de boot. Dit is ons uitstekend bevallen. We hebben de Linge afgevaren en kijken terug op een zéér ontspannen, leuke vakantie. En nu kan ik niet wachten tot we weer het water op kunnen. Ik hoop dat het voor iedereen een geweldig seizoen wordt en ik wens iedereen een behouden vaart toe.

Groetjes Irma / Albin 21 Cirrus

Bijzondere Albin



U weet wij houden altijd onze ogen open voor een bijzondere Albin. Ook dit keer kwamen we er een tegen en wel ergens in Noord Amerika Een enthousiasteling heeft een Albin 25 "lichtjes"verbouwd....



Wat voor u? Hij is nog te koop!

TEN SLOTTE

We rekenen op uw komst naar de Albin dag 2011. Deze 5^e editie hopen we met een nog groter aantal boten en personen te mogen doorbrengen als voorheen. Het programma is er naar om u allemaal te verwelkomen!

Reeds nu wensen wij u allen een prachtig, zonnig en voortvarend seizoen toe!

Maarten, Arthur en John.