



Nieuwsbrief Maart 2014 nr. 011

De geschiedenis van ALBIN en JOOSTEN van bootmotor tot boot met motor Een bijzondere reis door de tijd van 1906 tot 1996

Beste Albin vaarders,

Gedurende de periode dat de Kring van Albin Motorbootvaarders nu bestaat is er bij de organisatoren de wens aanwezig om een ontmoeting te hebben met de heer en mevrouw Joosten, indertijd de eigenaren van Albin Nederland in Weesp. Eens te weten te komen hoe het toentertijd ging, hoe het is gekomen dat Albin in Nederland werd geïmporteerd enzovoort, is voor ons allen interessante informatie.

We ondernamen diverse pogingen, hebben in Weesp (de toenmalige vestigingsplaats van Albin Nederland) naspeuringen verricht, maar helaas alles zonder resultaat. Geen Joosten te vinden.

In de loop van de tijd spraken we met Ed Schulte, één van de eerste Albin 25 eigenaren in Nederland, en hij zette ons weer op het spoor...maar helaas leidde ook dit niet tot contact.

Uiteindelijk is Maarten in het voorjaar van 2013 er nog eens in gedoken en hij kwam uit bij een adres in Vreeland. Daar hebben de heer en mevrouw Joosten gewoond, maar inmiddels vertrokken bracht ook dat adres verder geen resultaat.

Nu wil het geval dat in onze "zuster organisatie", de Kring van Vega Zeilers (de Vega is een wereldwijd uitermate populaire Albin zeilboot), Rob Kloosterman een van de voortrekkers van die club is. Hij geeft inmiddels een mooi digitaal tijdschrift uit wat gaat over klassieke polyester zeiljachten. Nu is Arthur ook nog in het gelukkige bezit van een polyester klassieker (nee, helaas geen Albin, maar een Sturgeon 22) en zodoende komt dat blad ook in de mailbox van hem. En aangezien Rob, binnen de Kring van Vega Zeilers, al zeer lang actief is met zijn Albin Vega stuurde Arthur een mail aan Rob, met de vraag of hij nog iets wist over Joosten. Rob ondernam actie, en.....

U gelooft het niet, binnen één week was er contact met Siegfried Joosten (bij intimi bekend als Joost Joosten), oprichter en eigenaar van Albin Nederland. En op 1 oktober 2013 waren Maarten en Arthur de gasten van Siegfried (77) en zijn charmante vrouw Ilja. Inmiddels woonachtig in een leuk appartement in Huizen, met een schitterend uitzicht over het Gooimeer, spraken wij met hen over het verleden en over het heden van Albin.



Maarten en Arthur hadden geen speciale vragen voorbereid, ze gingen er klakkeloos van uit dat het een spontaan gesprek zou worden en dat was ook zo!! Van 10 tot 13 uur waren we bij elkaar en aan het einde van dit gesprek was er een gevoel dat we nog niet uit gesproken waren.

Om met het eind te beginnen, we hebben het echtpaar Joosten dan ook uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het komende Albin Weekend in het voorjaar van 2014.

< Siegfried en Ilja Joosten met Arthur

Naderhand, om de tekst tot in de puntjes te verzorgen is er medio februari 2014 nog een ontmoeting geweest.

Gezien de grootte van het complete verhaal hebben we er een apart document van gemaakt.

Veel leesplezier!

Arthur, Maarten en John