

Hallo Albin verslaafden,

Om een idee te geven hoe je jezelf warm kan houden in een barre winter heb ik wat foto's verzameld van de renovatie van de keuken van mijn Albin 25 "Kulung Koto"



Ik wilde een wat moderne uitstraling van de keuken. Ik heb daarvoor een kooktoestel met wasbak gekocht, een waterpomp met kraan voor stromend water en voor de kastdeurtjes polycarbonaat (Lexan) in een smoke kleur. Het hout is gewoon bij de bouwmarkt gehaald.







Het werk kan beginnen. Eerst netjes slopen, dan heel belangrijk..... schoonmaken. Wat ikzelf en de vorige eigenaren gegeten hebben? Ik kan het je allemaal vertellen! Omdat het keukentje opnieuw gelakt zou gaan worden heb ik ook gelijk het interieur van alles ontdaan (verlichtingsarmaturen, rugleuningen, klokjes, randjes van de openingen, haakjes etc) om alles in één keer te lakken. Omdat het interieur ontmanteld werd heb ik ook de watertank eruit gehaald en grondig schoongemaakt, ook de 33 jaar oude slangen eens vernieuwd. Dat ik nog zo gezond ben is me een raadsel. De waterpomp moest ook aan de 12 volt maar ja veel spaghetti en welke zekering?( zie foto's) Dus ook dat maar aangepakt. Je moet toch warm blijven deze winter niet waar!



De winter is over en ik heb het niet koud gehad.  
Als er opmerkingen of vragen zijn schroom dan niet te reageren: [marjoba\(at\)telfort.nl](mailto:marjoba(at)telfort.nl)  
Joop Bakker